

Lieve vrienden, donateurs en helpers van Familia,

Zoals u van ons gewend bent een verslag van het afgelopen jaar.

We beginnen dit keer met een familie die ons bezocht heeft in mei.

Bij de Koningsmarkt aandacht voor twee van de mensen die min of meer onzichtbaar blijven maar deze keer niet.

Bij de Dam tot Dam Loop deze keer de fietsers in het "zonnetje" gezet.....!?

En over de school die bijna af is maar naar verwachting de komende 2 jaar nog ondersteuning nodig heeft.

Europese toernee KC Thomas

In mei is KC Thomas naar Europa gekomen om een rondje te maken langs de steungroepen in Duitsland, Frankrijk, Spanje en natuurlijk Nederland. Hij nam met zich mee zijn vrouw Kavita, zijn grote steun en toeverlaat, en Runa met haar dochtertje Schmera. Hun eerste stop was Bottrop-Grafenwald in Duitsland. Waarom Bottrop.....? Dat leest u verderop.

De familie Familia in Amsterdam

Een bezoek aan Amsterdam kon niet uitblijven. Op 19 mei hebben we het hele spul met de auto opgehaald en naar Amsterdam gebracht. De volgende dag, zondag 20 mei, waren we allemaal bij Jan thuis en kon wie dat wilde met de familie kennismaken. Het werd een gezellige middag met ook nog een bezoek aan een tentoonstelling van beoefenaars van de schilder- en tekenkunst, waaronder Birgitta de levensgezellin van Jan en krachtige steun van Familia Nederland, waarvoor KC veel belangstelling had.



Links op de bank zit Christoff Wagner waarover straks meer.





De vrouwen van Familia. V.l.n.r. Rupa, Runa, Schmera, Kavita

Dit plaatje willen we u niet onthouden. De hele familie logeerde een nacht bij Leny en Ferry Aalst en hier zijn Runa en Kavita op zondagochtend bezig om pakora's te maken. Ze waren lekker maar niet zo lekker als in India.



Bottrop

Een beetje geschiedenis vooraf.....

Runa is een "kind van Familia". Zij is als kleine wees opgevangen bij Familia door KC en Kavita, die haar hebben opgevoed en naar school laten gaan. En nu is zij een getrouwde volwassen vrouw en moeder.

In Bottrop woont Rupa. Ook zij is een kind van Familia en getrouwd met Christoff Wagner, een Indiase man. Lang geleden werd hij als ukkie geadopteerd door het Duitse echtpaar Wagner uit Bottrop. Daarna pas kwamen zij in aanraking met Familia India. Zij werden gegrepen door Familia en hebben zich ingezet om het Old Peoples Home te realiseren. Sindsdien hebben zij in Bottrop een grote groep mensen achter zich kunnen scharen. Christoff groeide op en is al een aantal jaren directeur van een kinderopvang in Bottrop. Muziek was zijn hobby en hij ontwikkelde zich tot dirigent van een kerkkoor. En dan nu, je voelt het al aankomen, de romance.....

Bij een van de bezoeken aan Familia van het echtpaar Wagner met hun zoon, werd de jongeman verliefd op.....Rupa. De rest is snel verteld. Hij trouwde Rupa en nam haar mee naar Bottrop. Daar werkt zij ook in de kinderopvang. Ze is gediplomeerd, heeft 2 kindjes en spreekt beter Duits dan menig Duitser.

In Bottrop is een grote, zeer actieve groep die vanuit de kerkelijke organisatie de zorg voor het Old Peoples Home op zich heeft genomen. Dit krantenbericht getuigt daarvan.



Er worden onder andere koorconcerten gegeven. Op 10 mei was een delegatie van Familia Nederland bij een concert in de kerk aanwezig. Een kinderkoor uit Keulen onder leiding van Christoff liet van zich horen. Rupa zong solo een paar liederen Runa gaf in traditionele kledij een mooie dansvoorstelling. De kerk zat bijna vol met zo'n 200 bezoekers.

Koningsdag 2018

Doppy



Dit beeld kent u misschien niet. Of wel, als u ook spullen verkoopt op Koningsdag. Achter dit beeld zitten een hoop mensen van het eerste uur van Familia Nederland. Wij willen een paar van hen even belichten. Deze auto wordt op Koningsdag in alle vroegte geparkeerd op de hoek van de Korte prinsengracht en de Brouwersgracht. Daar woont Doppy. Zij is onze gastvrouw op die dag want voor haar woning worden de verkoopstallen ingericht.

Doppy is al jarenlang een fantastische gastvrouw. Het ontbreekt ons aan niets die dag, Doppy zorgt voor lekker eten en drinken en een warme plek in haar woning. Hoe dat zo gekomen is? Heel eenvoudig. Doppy is van beroep psychotherapeut maar kent Birgitta van hun beider hobby en dat is tennissen.. Vandaar de link met Familia.

Koken doet ze graag en op hoog niveau. Dat doet ze niet alleen thuis voor vrienden. Dat doet ze ook bij haar stichting voor hulp aan mensen die mentale en psychische hulp nodig hebben en niet bij gemeentelijke instanties terecht kunnen.

Zij biedt die hulp door hen met kunst en cultuur in contact te brengen. Ook zijn er onder hen getalenteerde beoefenaars van kunst die geen financiële mogelijkheden hebben om die tonen.



Onder haar leiding wordt er dan gekookt voor groepen mensen en de opbrengst gaat naar de stichting. Samen met een vriendin doet ze ook aan catering. Dus als u eens heerlijk wilt uitpakken voor vrienden maar het niet zelf wilt of kunt.....Doppy!



Henriette en Je Goeie Goed

Ja, een auto vol kleding. Hoe is dat zo gekomen?

Daarvoor willen wij u voorstellen....Henriette!

Hier links op de foto bezig internationale clientèle van een nieuwe garderobe te voorzien.

Zij heeft er verstand van want alle kleding heeft haar keurende blik moeten doorstaan en alleen de beste kwaliteit is goed genoeg.



Je Goeie Goed is lang geleden ontstaan toen Jan op de vraag van Birgitta wat zijn verjaardagswens was, antwoordde "Ludieke ideeën voor project Familia." Zij kreeg een idee en stapte naar haar moeder Henriette wat zij altijd doet met goede ideeën Birgitta is aan het organiseren geslagen, een 'bedrijfsplan' gemaakt de logistiek geregeld en heeft haar moeder bij de zaak betrokken als 'rayonmanager' voor *Het Gooi*. Ook werden rayonmanagers aangesteld in Leiden, Den Haag en Rotterdam. Dit speelde zich 9 jaar geleden af, een jaar na de start van Familia Nederland. Beide

vrouwen hebben een groot netwerk van kennissen en vrienden. Bij elke geschikte gelegenheid wordt gevraagd of er overbodig geraakte kleding in de kasten hangt. Die wordt verzameld en op kwaliteit en bruikbaarheid bekeken en soms ook nog gestreken. Dat gaat dus het hele jaar door want tegen de winter moet de zomergarderobe op de schop en vice versa. Oplopende tailleproblemen zijn hierbij gunstig voor het assortiment op de stal. Het betekent wel dat het huis van Henriette vol komt te liggen. De beste kleding wordt aangeboden aan 2e handskledingwinkels. Van wat die verkopen gaat een percentage naar Familia en wat na 6 weken nog niet verkocht is komt op de stal maar moet dan opgeslagen worden. Mensen mogen ook hun overbodig geworden huishoudelijke apparatuur inleveren of laten ophalen; eigenlijk alles waar een stekker aan zit en nog werkt. Gelukkig is er voor Familia een garage in Amsterdam beschikbaar gesteld waar het een en ander bewaard kan worden. Wat niet onvermeld mag blijven is dat Birgitta veel hulp krijgt van haar vrienden van Tennisclub Kattenlaan. Elk jaar wordt met heel veel plezier de hele boel gestreken en gesorteerd en aan de man en vrouw gebracht.

We tonen u wat beelden van 27 april





Birgitta vertelde dat zij elk jaar denkt dat de opbrengst nu toch wel wat minder zal zijn. Maar telkens is het weer een verrassing als de opbrengst weer hoog is. Met grote waardering voor alle medewerkers aan de markt, de opbrengst.....

2583,02 euro!

Dam tot Dam Loop 2018

Hondeweer....dat was het op die 23e september. "De stront waaide van de dijk!" als ik mij zo mag uitdrukken. Hieronder de 10 lopers nog in droge toestand op het CS Amsterdam.



Staan vlnr: Jasper, Yvette, Koen (zoon van Jasper), Thijs, Omar, Alberto en Sylvia. Onder vlnr: Natasja, Edwin en zoon Mark. Alberto liep de 10 Engelse Mijlen in een prachtig PR van 1:05:34. En de wedstrijd binnen de wedstrijd wordt door de beide vaders op punten gewonnen, maar de jeugd heeft de toekomst natuurlijk! Gaan we dat zien volgend jaar?

Dat was enige tijd later anders....



Maar na afloop stond de soep weer te pruttelen in de keuken van voorzitter Jan in de Frans Halstraat. Daar kon ook worden gedoucht.

Behalve een aantal lopers mochten wij ook 3 heldhaftige fietsers verwelkomen.



Totaal verzopen, nat en verkleumd tot in de botten, arriveerden Lieke, Jeroen en Ceus. Zij zijn leerkracht op de Vrije School Zutphen. Deze dag kwamen zij op de racefiets van Zutphen naar Amsterdam gereden. Ruim 100km in stromende regen en wind. Onderweg nog 4 keer een lekke band gehad. Bij Nulde lukte het plakken niet meer en moest Marjolein, de vrouw van Jeroen, met de auto twee nieuwe banden komen brengen.

Meester Ceus kon de lol er van wel inzien, Lieke ook hoor, maar het was voor hem de eerste keer. We hebben hem horen zeggen "Volgend jaar weer!". Het was nu voor de derde keer dat de koers Zutphen-Amsterdam werd gereden. Volgend jaar weer en met meer deelnemers en dan kunnen we gerust spreken van een Klassieker!



Bij snertweer hoort snert.....

Dappere doorweekte doordouwersjullie hebben bij elkaar gelopen en gefietst een prachtige

3207,46 euro!

En Jeroen vertelde ook nog dat er op zijn school in oktober weer sportieve sponsoracties voor goede doelen zullen zijn. Hij zou voorstellen om ook Familia als goed doel mee te laten doen.

Hij schreef ons het volgende.

"Al een aantal jaren ben ik één van de Zutphen/Deventer- fietsers die, als team Familia aan de Dam tot Damloop meedoet, wij van Zutphen naar Amsterdam fietsen voor dit goede doel. Dit jaar heb ik eind september Leny en Ferry kunnen uitnodigen om mijn mentorklas (ik ben docent op een middelbare Vrijeschool) te enthousiasmeren voor onze jaarlijkse sponsorloop rondom ons Michaëlsfeest. De foto's getuigen van de voorlichting van Leny en Ferry in de klas, het verslag is van Floris, de foto's van Manouk.



Ik vond het bijzonder om voor dit goede doel, welke ik door mijn basketbalvriend Jan heb mogen leren kennen, ook met mijn klas een bijdrage te mogen leveren. Met 24 leerlingen brachten we € 160,00 bij elkaar".

*Hartelijke groet,
Jeroen Zwijsen, mentor klas 10 Loo.*



"Afgelopen dinsdag op 2 Oktober 2018 was het de dag, De Sponsorloop voor Familia India. Klas 10loo van de Vrijeschool ging 1,5km per rondje lopen om het meertje in Zutphen. Het weer leek goed tot dat het tijd was om te gaan lopen, het kwam met bakken uit de hemel maar we gingen door. Meneer Zwijsen ging aan kop, zo fanatiek dat hij is, en de leerlingen volgden. Al snel waren de meeste mensen meneer Zwijsen uit het oog verloren, maar ze gingen door. Met deze actie hebben we een mooi bedrag van €160,00 met elkaar opgehaald."

Gemaakt door: Floris Keesmaat 10 Loo, (klas 4 Mavo)

De bouw van de school

De school is als gebouw zo goed als af. Er moeten voor de twee bovenste etages nog toiletgroepen geïnstalleerd worden en watertanks op het dak. De school is officieel gemachtigd examens af te nemen tot en met de 10e klas. Dat zal voor de eerste keer gebeuren in maart 2019. De 11e en 12e klas zullen vanwege doorstroom de komende 2 jaar gevuld worden. Examencertificering is aangevraagd. Maar daarvoor was wel nodig dat er nog 3 laboratoriumlokalen ingericht moesten worden. Dat is met veel moeite gelukt. Als dan examencertificering voor leerjaar 11 en 12 een feit is kunnen we zeggen: de school is af.

Ondertussen profileert de school zich als een onderwijsinstituut van belang. Op 18 december was er een open dag. In India worden dergelijke gebeurtenissen op voor ons nogal bombastische manier aangepakt. Hieronder een indruk van zo'n dag.





Hiernaast een trotse meester Arul. Hij is ook vader van huis 4

Dan is nu het moment om de balans op te maken. Maar niet voordat nog even aandacht hiervoor



Als u online boeken bestelt doe dat dan bij You Be Do.

Zelfde prijs als bij Bol maar dan krijgt Familia 10% van de opbrengst.

Dit jaar **16,56 euro** (ook kleine beetjes tellen mee.....toch een maand schoolgeld!)

Onze penningmeester laat u weten dat al uw fijne inzet en donaties hebben geleid tot het dit jaar mogen overmaken aan Familia India een bedrag van

21 duizend euro

Dank u wel voor uw gaven. Het moment dat de school gaat bijdragen aan een onafhankelijk tehuis voor de weeskinderen van Familia is weer dichterbij gekomen.



Opvoering van het Kerstspel bij Familia

Mogen we in 2019 weer rekenen op uw steun want u bent en blijft ook in 2019 onmisbaar!

Wij wensen iedereen een hulpvaardig, inspirerend en gezond Nieuw Jaar!

Carla, Leny en Jan

Stichting Familia Nederland

Triodosbank 78.68.29.745

<http://www.familianederland.nl> (still under construction.....)

Kijk ook eens op <http://www.familiaindia.org> voor heel veel meer en actuele informatie.

